

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 6 - Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Deze 2 artikelen uit de grondwet lijken slechts woorden maar hebben veel betekenis en inhoud. Het houdt in dat je jouw godsdienst en/of levensovertuiging mag belijden zonder de wet te overtreden en te discrimineren.

Dat geldt voor een individu maar ook voor een instituut zoals de kerk. Het zijn waarden en normen die de Charity House hoog in het vaandel heeft staan en daarnaar handelt.

In de praktijk betekent het dat eenieder het recht heeft zijn of haar overtuigingen te hebben die voortkomen uit zijn of haar geloof, het recht heeft zijn of haar doctrine te volgen. Ook als het betekent dat hierdoor verschillen in overtuigingen bestaan die soms lijnrecht tegenover elkaar staan.

In een land als Nederland moet dat kunnen, daar waar iedereen het eens is om het met elkaar oneens te kunnen zijn. Dan zijn waarden als respect, transparantie en eerlijkheid de fundamenten waarop dat gestoeld is.

Ook wij zien dat zo en als het gaat om zaken als seksuele voorkeur hebben wij duidelijk onze levensovertuiging die voortkomt uit ons geloof, religie, doctrine of hoe wij het ook kunnen omschrijven. Deze overtuiging staat wellicht tegenover overtuigingen van anderen en worden door velen dan geïnterpreteerd als het beperken van vrijheden, intolerantie tot zelfs discriminatie.

Wij zien dat echter niet zo want wij leggen geen dwang op en wij beperken niemand in zijn of haar vrijheid. Wij gaan zelfs het gesprek aan én gaan het onderwerp niet uit de weg getuige bijeenkomsten die wij in het verleden met mensen die een andere seksuele voorkeur hebben, hebben georganiseerd in onze kerk.

Wij zijn immers allemaal Gods kinderen en dienen met elkaar in vrede en harmonie te leven. Harmonie betekent ook wrijving, want alleen dat brengt glans.

Mocht het zo zijn dat een persoon zich tot ons wendt en aangeeft niet met zijn of haar seksuele voorkeur te kunnen leven én hulp nodig heeft. Zullen wij vanuit onze overtuiging die persoon helpen zijn of haar pad (weer) te vinden. Wij staan namelijk voor iedereen open die hulp zoekt en zullen dat nooit weigeren te geven.

Het kan echter niet zo zijn dat het beantwoorden van die hulpvraag door, met name de media, naar buiten gebracht wordt als genezing of andersoortige dwangmatige praktijken die impliceren dat vanuit intolerantie en non-acceptatie mensen "gedwongen" worden hun voorkeuren te veranderen. Bij ons staan zoals in het begin is aangehaald artikel 1 en 6 hoog in het vaandel.

Ik pleit dan ook om de vrijheden maar ook morele plichten die wij jegens elkaar hebben gezamenlijk te dragen en met elkaar in gesprek te blijven én te accepteren dat wij het eens zijn om oneens te kunnen zijn. Ik pleit ervoor dat wij dat doen met wederzijds respect en met inachtneming van ieders ruimte om te kunnen leven.

Mocht u naar aanleiding van ons statement vragen hebben dan bent u uiteraard welkom om met ons contact op te nemen.